

EEN SPANNEND AVONTUUR IN DE SOEKA

Wat was de nieuwe soeka toch mooi! Veel ruimer dan de oude, met een rieten dak en echte ramen met gordijntjes. Aan de muur hingen tekeningen van Amnon en Noa. Binnen rook het naar riet en bladeren, en ook een beetje naar alle lekkere dingen die in de keuken werden klaargemaakt.

Want vanavond, de eerste avond van Soekot, zouden er veel gasten komen. Daarom had papa samen met de tweeling de grote tafel in de soeka gezet. 'Ik hoop zo dat het vanavond droog is', zei Amon. 'Dan kunnen we met het dak open eten'. 'Ja leuk!' riep Noa. 'Misschien valt er wel weer een spin in de soep, net als vorig jaar!'



Toen ze uit sjoel kwamen, was het eindelijk droog. Iedereen bewonderde de nieuwe soeka. Het dak werd opengetrokken en ze gingen allemaal zitten aan de prachtig gedekte tafel. Wat was het gezellig en knus in de soeka! Iedereen was heel opgewekt. Alleen Amnon was opvallend stil. Hij at bijna niets, en de paar keer dat hij iets zei ging het steeds over of het wel droog zou blijven. 'Wat maak je je druk jongen, we kunnen we het dak toch gewoon dicht doen zodra het begint te regenen', zei papa. 'Nee, de soeka mag niet dicht!' riep Amnon. 'Want ik ga er vannacht in slapen'. 'Dat hebben we nog nooit gedaan, Amnon, zei papa. Het is veel te koud, dat is goed voor Israël, maar zeker niet hier'. De gasten zeggen tegen Amnon dat hij flink verkouden zal worden als hij dat doet, maar Amnon blijft erbij, hij gaat in de soeka slapen. In ieder geval vannacht, als het droog blijft, en misschien wel de hele week. En het is helemaal niet koud, want hij heeft een slaapzak van zolder gehaald.

Na het eten en bensen wordt de tafel opzij gezet. Amnon legt de slaapzak alvast op de grond. Als de gasten weg zijn zegt papa: 'Kom Amnon, we gaan naar binnen, zo meteen gaat het licht in de soeka uit'. Maar Amnon komt niet. 'Nou, welterusten dan, zegt papa. Amnon kruipt in zijn slaapzak. Eigenlijk vindt hij het al niet meer zo leuk, vooral niet als het licht uitgaat en hij alleen is in de donkere soeka. Tenslotte valt hij toch in slaap. Hij droomt dat er een tijger op hem afkomt, een tijger met hele enge ogen. En dan springt de tijger bovenop hem... Amnon slaat wild om zich heen, hij wordt half wakker en voelt dat er iets op hem ligt. Het heeft nagels, een vacht en gele ogen die licht geven in het donker.. Amnon gilt en gilt. Het ding dat op hem ligt wordt bang en rent weg. Het was de kater van de burens, die door het dak van de soeka naar binnen was gekropen en nu lekker warm bij Amnon had liggen slapen. Papa, mama en Noa zijn wakker geworden van het gegil. Ze rennen alledrie naar de soeka en vinden Amnon, die bibberend van schrik vertelt wat er allemaal gebeurd is. Noa brengt hem naar zijn kamer, waar hij meteen in zijn bed kruipt. Nadat papa het dak van de soeka heeft dichtgemaakt gaan ze allemaal slapen.

De volgende dag wordt er niet meer over gesproken, de slaapzak is weer opgeruimd en de hele week van Soekot kan de familie dankzij het mooie weer in de soeka eten en er gezellig zitten. Maar 's nachts wil niemand erin slapen, ook Amnon niet...

Amnon vertelt niemand over zijn heldendaad en Noa ook niet, zelfs niet aan haar beste vriendin. Want je bent een tweeling, of niet!