

MEÏR EN BEROERIA - מֵאִיר וּבְרוּרְיָה

doorgaan ondanks alles

WERKBLADEN



OPDRACHT 1 De tijd van Meïr en Beroeria

 Lees het verhaal en de extra info op het infoblad



- 1** De bevoegdheid om rabbijn te zijn
- 2** Veel Joden vluchtten naar dit land vanwege de Romeinen
- 3** De eigenlijke naam van Rabbi Meïr
- 4** Het dorpje waar Meïr en Beroeria gingen wonen
- 5** Boerendorpje in de bergen
- 6** De voornaam van de opvolger van Rabbi Akiva
- 7** De betekenis van de naam 'Meïr'
- 8** De voornaam van de leraar van Rabbi Meïr
- 9** Het aantal kinderen van Meïr en Beroeria
- 10** De opvolger van keizer Hadrianus

 Leg uit waarom het woord dat in de blauwe vakjes staat zo belangrijk was voor Meïr en Beroeria

OPDRACHT 2 Houd de dief!



Lees het onderstaande verhaal over Rabbi Meïr en Beroeria

Op een keer waren er veel inbraken in de buurt waar Meïr en Beroeria woonden. Rabbi Meïr maakte zich zo daarover zo boos, dat hij bad dat de dieven gauw zouden sterven.

Toen Beroeria dit hoorde, zei ze: 'Meïr, waar staat geschreven dat het is toegestaan om te bidden dat iemand snel dood zal gaan?

In het boek Tehiliem (Psalm 104:35) staat toch: de zonden zullen van de aardbodem verdwijnen? Zonden, dus niet degenen die zondigen. Je kunt dus beter vragen dat de dieven zullen inzien dat ze iets verkeerd doen en er spijt van krijgen'.

Meïr luisterde naar Beroeria. Hij bad dat de dieven gauw berouw zouden krijgen. Dat gebeurde en de inbraken hielden meteen op.

Berachot 10a



Wat vind je van het advies van Beroeria?



Wat kunnen we uit dit verhaal over Beroeria leren?

OPDRACHT 3 Een spons of een trechter?

In de tijd van Meïr en Beroeria was de mondelinge toelichting op de Tora nog niet opgeschreven. Je moest dus niet alleen alles uit je hoofd leren, maar ook nog kunnen onthouden van wie je iets had gehoord of geleerd. Pirkee Avot ('spreuken der vaderen') is een verzameling wijze uitspraken uit de tijd van Meïr en Beroeria.



Lees Pirkee Avot 5:18 met de vertaling:

Je kunt dit ook vinden in de sidoer van Dasberg, op bladzijde 209

Er zijn vier types (van studenten)	אַרְבַּע מְדוּוֹת
die zitten (te leren) bij de geleerden.	בְּיוֹשְׁבֵי לְפָנֵי חֲכָמִים.
Een spons en een trechter,	סָפוֹג וּמִשְׁפָּךְ
een filter en een mand.	מְשַׁמֶּרֶת וְנֶפֶחַ.
Een spons: zuigt alles op	סָפוֹג, שֶׁהוּא סוֹפֵג אֶת הַכֹּל
Een trechter: laat alles wegløpen	וּמִשְׁפָּךְ, שֶׁמְכַנֵּס בָּזוֹ וּמוֹצִיא בָּזוֹ
Een filter: laat de wijn wegløpen	מְשַׁמֶּרֶת, שֶׁמוֹצִיָּאָה אֶת הַיַּיִן
en bewaart het afval	וְקוֹלְטָת אֶת הַשְּׂמֵרִים
Een mand: laat het kaf wegwaaien	וְנֶפֶחַ, שֶׁמוֹצִיָּאָה אֶת הַקָּמַח
en houdt de graankorrels vast	וְקוֹלְטָת אֶת הַסֵּלֶת



Lees de zinnen in het vak en schrijf ze onder het plaatje waar ze bij horen:



* Onthoudt het belangrijkste en vergeet wat minder belangrijk is *

* Vergeet alles * Onthoudt alles *

* Onthoudt wat minder belangrijk is en vergeet het belangrijkste *

OPDRACHT 4 Ima Shalom – een slimme vrouw uit de Talmoed

☞ Beroeria is de enige vrouw van wie de uitspraken onder haar eigen naam zijn vermeld. Maar er komen ook nog andere slimme vrouwen in de Talmoed voor. Een daarvan is Ima Shalom. Ze kwam uit een familie van Tora-geleerden, die afstamde van Hillel. Haar broer was Rabban Gamliël, die Rabban Jochanan ben Zakkai opvolgde als voorzitter van het sanhedrien in Javne.

☞ *Lees het onderstaande verhaal over Ima Shalom en een Romeinse soldaat*

Op een keer zei een Romeinse soldaat tegen de vader van Ima Shalom: Hee, meneer de Joodse geleerde, jullie God is een dief! Want toen Adam lag te slapen, heeft Hij zonder te vragen zomaar een rib weggepakt. Zeg, hoe zit dat?

Ima Shalom vroeg: papa, mag ik hem antwoorden? Ze zei: 'Hee, meneer de Romeinse soldaat, ga eens gauw een rechter halen! Toen de Romein vroeg waarom ze een rechter nodig had, zei ze: 'Er heeft vannacht iemand bij ons ingebroken. De dief heeft een oud koperen kandelaartje mee genomen en in plaats daarvan heeft hij een kostbare gouden kandelaar neer gezet'.

'Nou, zo'n dief wil ik ook wel in huis hebben!', antwoordde de Romein. 'Stuur hem maar naar mij toe als je hem weer een keertje ziet!'

'Dus een koperen kandelaar inruilen voor een gouden mag wel? En een vrouw dan? Is zij niet duizend maal meer waard dan een zo'n ribbetje van Adam?'

✎ Wat zou de vader van Ima Shalom tegen haar gezegd kunnen hebben, toen de Romeinse soldaat weer vertrokken was?



OPDRACHT 5 Een vrouwelijke Tora-geleerde

Nechama Leibowitz (1905-1997) is een van de weinige vrouwelijke Tora-geleerden. Ze was hoogleraar Tenach aan de Universiteit van Tel Aviv en aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Maar ze werd vooral bekend door haar werkbladen met vragen en opdrachten bij de parasja van de week.

Nechama Leibowitz stimuleerde haar leerlingen om eerst zelf de antwoorden te vinden en ze daarna te vergelijken met antwoorden van Tora-verklaarders. Met haar methode bereikte ze een breed publiek van enthousiaste leerlingen. Haar werkbladen worden nog steeds door veel joden overal ter wereld bestudeerd.



Lees deze samenvatting van het verhaal van Sara en Hagar (Bereesjiet hoofdstuk 16)

Sara is de vrouw van Avraham. Hagar is een jonge Egyptische vrouw, die bij Avraham en Sara in huis woont. Sara houdt veel van Hagar. Ze beschouwt haar als een dochter. Avraham en Sara hebben zelf geen kinderen, ondanks de belofte van 'ה' dat Avraham de stamvader zal worden van een groot volk.

Sara is al wat ouder en is bang dat ze geen kinderen meer kan krijgen. Daarom neemt ze een ingrijpend besluit. Ze vraagt Avraham om ook met Hagar te trouwen, als tweede vrouw. Misschien zal hij met de jongere Hagar wèl kinderen krijgen en wordt de belofte van 'ה', dat Avraham de stamvader zal worden van een groot volk, op deze manier vervuld.

Maar als Hagar al na korte tijd in verwachting is, verandert de houding van Sara. Ze gedraagt zich op een gemene manier tegen Hagar en vernedert haar voortdurend. Ze behandelt de vrouw die ze als een dochter beschouwde zo slecht, dat Hagar de woestijn in vlucht.



Sara staat overal bekend om haar vriendelijkheid en gastvrijheid. Het was haar eigen beslissing om Avraham ook met Hagar te laten trouwen. Waarom doet ze dan ineens zo gemeen tegen Hagar? Geef eerst je eigen antwoord:



Veel verklaarders hebben geprobeerd om uit te leggen waarom de altijd zo vriendelijke Sara zich ineens zo anders ging gedragen.

Hieronder zie je drie keer een andere uitleg:

Sara maakte een grote fout door Hagar op zo'n gemene manier te behandelen. Maar Avraham heeft ook verkeerd gehandeld, omdat hij niet tegen Sara zei dat ze hiermee moest ophouden. God hoorde het verdriet van Hagar en gaf haar een zoon, Jismaeel, die de nakomelingen van Avraham en Sara veel verdriet zou doen.

Ramban (Nachmanides)

Sara gedroeg zich op een manier die niet in overeenstemming is met haar positie en karakter. Hoewel ze van Avraham toestemming kreeg om met Hagar 'te doen wat haar goed leek', had ze zich uit respect voor hem moeten inhouden. Ze had zich op een goede manier moeten gedragen tegen Hagar, zonder misbruik te maken van haar machtspositie.

Radak

Misschien wil de Tora ons met het verhaal van Sara en Hagar leren dat we heel goed moeten nadenken voordat we iets op ons nemen. Vooral wanneer het iets is dat het uiterste van onze krachten vraagt. Het doel op zich kan heel mooi zijn en je kunt de beste bedoelingen hebben, maar er zijn dingen te gewoon teveel zijn voor een mens. Niemand van ons kan zo'n hoog niveau tot het einde toe volhouden, dat is onnatuurlijk en veel te veel gevraagd van een mens. Kijk maar naar onze moeder Sara. Als zij dat al niet kon, wie van ons kan het dan wel? Dus kun je maar beter niet aan zoiets beginnen.

Nechama Leibowitz



Welke van deze drie verklaringen komt het meest overeen met jouw eigen uitleg?



Waarin verschilt de verklaring van Nechama Leibowitz van die van de twee anderen?

OPDRACHT 6 Een appje van Meïr en Beroeria?



Lees het infoblad.



Noem de twee belangrijkste verschillen tussen de tijd waarin Rabbi Meïr en Beroeria leefden en onze eigen tijd.

1

2



Herschrijf de ontmoeting van Rabbi Meïr en Beroeria in je eigen woorden, zodat het verhaal zich in onze eigen tijd afspeelt.