

Behar - בְּהַר

Wajikra 25:1-25:55

וַיְדַבֵּר ה' אֶל־מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי לְאמֹר: דִּבְרֵ אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי תָבֹאוּ
אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לָכֶם וְשָׁבַתָה הָאָרֶץ שִׁבְתָּ לָהּ:

Wajikra ✦ Tsav ✦ Sjemini ✦ Tazria ✦ Metsora ✦ Acharee Mot ✦ Kedosjiem ✦ Emor ✦ **Behar** ✦ Bechoekotaj

(25:1-2) De Eeuwige sprak tot Mosje op de berg Sinai: "Spreek tot de kinderen van Jisraeel en zeg hun: Als jullie in het land komen dat Ik jullie geef, dan moet het land ter ere van de Eeuwige een Sjabbatjaar houden."

**6 + 1 =
sjemietajaar**

Parsjat Behar is een korte parasja, die begint met het voorschrift van het sjemietajaar (sjabbatjaar). De kinderen van Jisraeel moeten ter ere van de Eeuwige een sjabbatjaar houden als zij in het Land komen. Daarna mogen zij steeds zes jaar zaaien en oogsten. Maar elk zevende jaar is weer een sjabbatjaar (sjemietajaar) ter ere van de Eeuwige.

In een sjemietajaar mogen de akkers, velden en wijngaarden niet worden bewerkt en mag er geen oogst worden binnengehaald. In de Tora staat: "En als jullie zeggen: 'Wat moeten we dan eten in het zevende jaar, we mogen toch niet zaaien noch onze oogst binnenhalen?' Dan zal Ik Mijn zegen over jullie zesde jaar zó bepalen dat het een opbrengst van drie jaar zal geven."



**7 X 7 =
joweeljaar**

De kinderen van Jisraeel moeten daarnaast zeven maal zeven jaren tellen, dat is dus negenveertig jaar. Ieder vijftigste jaar wordt joweeljaar genoemd. Het joweeljaar wordt in de zevende maand op de tiende van de maand welkom geheten met bazuïngeschal. In een joweeljaar mogen akkers, velden en wijngaarden – net als in een sjabbatjaar – niet worden bewerkt en mag er geen oogst worden binnengehaald. Verder moeten alle slaven worden vrijgelaten en schulden worden kwijtgescholden.

**huizen, grond en
slaven**

In de parasja worden vervolgens de wetten en voorschriften van eigendom en bezit in het land Jisraeel beschreven. Het is namelijk niet mogelijk om grond voor altijd kwijt te raken of voor eeuwig te kopen. "Het land mag niet voor altijd verkocht worden, want van Mij is het land, want vreemdelingen die woonrecht hebben, zijn jullie bij mij", aldus de Tora. In het joweeljaar krijgt iedereen zijn bezit weer terug. Dat geldt niet alleen voor huizen en voor grond, maar ook voor slaven. Die worden in het joweeljaar weer vrije mensen.

werken in loondienst

Wanneer iemand zo arm geworden is dat hij zijn huis en grond moet verkopen, dan kan een familielid hem helpen door door zijn schuld in te lossen. Als er niemand is om de schuld in te lossen, kan iemand zijn eigen schuld inlossen door geld te verdienen en zichzelf daarmee vrij te kopen. Maar wanneer er niemand is om de schuld in te lossen en een schuldenaar verdient niet genoeg om zijn eigen schuld in te lossen, dan blijft dat wat hij verkocht heeft in bezit van de koper tot het joweeljaar. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen met schulden zijn, mogen de kinderen van Jisraeel aan elkaar geen rente over leningen vragen. Als een schuldenaar geen huis of grond meer heeft om te verkopen, kan hij zichzelf als slaaf verkopen. De koper moet hem dan niet als slaaf behandelen, maar als knecht in loondienst met recht van inwoning.