

Sjelach Lecha - שְׁלַח לְךָ

Bemidbar 13:1-15:41

Bemidbar ✧ Naso ✧ Beha'alotecha ✧ **Sjelach Lecha** ✧ Korach ✧ Choekat ✧ Balak ✧ Pinchas ✧ Matot ✧ Masee



Lees de samenvatting van parsjat Sjelach Lecha.
Beantwoord daarna de vragen.

Mosje kiest twaalf belangrijke mannen uit om het Beloofde Land te verkennen. Zij krijgen van hem de volgende opdracht: 'Trek vanaf de Negev – het Zuiden – het land binnen en beklim het gebergte. Kijk of het volk dat er woont sterk is of zwak, of het weinig of veel in aantal is. Wonen de mensen er in open steden of in versterkte vestingen? Is het land goed of slecht? Is de grond vruchtbaar of juist niet? Groeien er bomen? Gedragen jullie je moedig en nemen jullie ook wat van de vruchten van het land mee.'

1. Waarom kiest Mosje volgens jou precies twaalf belangrijke mannen uit om het Beloofde Land te verkennen?

2. Wat brengen de verspieters mee uit het land als zij na veertig dagen terug komen van hun tocht?

3. Kun jij uitleggen waarom de Eeuwige besluit om Zijn volk veertig jaar door de woestijn te laten trekken?

4. Waarom dragen Joodse jongens en mannen een talliet?

De parasja verklaard ...



Er is een tijd geweest waarin alle mannen de hele dag een vierhoekig kleed (= talliet) met tsietsiet (= franjeachtige draden) hebben gedragen. Tegenwoordig dragen mannen hun talliet meestal alleen bij sjachariet (= ochtendgebed). Veel Joodse jongens en mannen dragen een klein talliet (arba kanfot) onder hun kleren, zodat zij de hele dag aan de geboden van de Eeuwige worden herinnerd. Sommigen laten de tsietsiet onder hun kleren vandaan komen, zodat die voor iedereen zichtbaar zijn. Kun jij uitleggen waarom de mitswa van het dragen van tsietsiet volgens onze geleerden net zo belangrijk is als alle andere geboden bij elkaar?

Jouw antwoord:

De tsietsiet moeten volgens de **Zohar** worden gedragen aan alle kledingstukken met vier hoeken, om ons eraan te herinneren dat de Eeuwige de heerser is over de vier hoeken van de wereld.

Het hart en de ogen moeten worden beschouwd als de spionnen van het lichaam, aldus **Rasjie**. Als iemand iets met zijn ogen ziet wat hij met zijn hart begeert, is de verleiding groot om een zonde te begaan. De tsietsiet herinneren ons er aan dat we als goede joden moeten leven.

Rabbiner S. R. Hirsch legt uit dat de mitswa van de tsietsiet ons een les leert. Wij moeten niet denken dat wij zonder de hulp van de Eeuwige het verschil tussen goed en slecht kunnen weten.

? van de week

De tsietsiet herinneren aan de geboden van de Eeuwige. 'Wanneer jullie ze zien, zullen jullie aan al de mitswot van de Eeuwige denken en ze ook doen' Bemidbar 15:39



De getallenwaarde van het woord tsietsiet is 600. Als je daar de 8 draden en de 5 knopen aan elke hoek van het kleed bij optelt, kom je tot het getal 613. Dit is precies het aantal mitswot, waaraan de tsietsiet je helpt herinneren. Helpt het dragen van tsietsiet jou om zoveel mogelijk mitswot te doen?

Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst? Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad? Nee? Op naar parasja Korach.

Ja? Stel je vraag aan JELED. Mail naar edu@nik.nl



Midrasj



Als de kinderen van Jisraeel zijn aangekomen bij de grens van het Beloofde Land, zeggen ze tegen Mosje: 'Laten wij verspieders naar het land Kena'an sturen. Dan kunnen zij het land verkennen en ons vervolgens de weg wijzen. Verder kunnen zij ons vertellen waar de bewoners van het land zich schuil houden en welke steden gemakkelijk veroverd kunnen worden. Zij kunnen ook alvast de taal een beetje leren, zodat zij de bewoners van Kena'an kunnen afluisteren.' Dit verzoek klinkt ons misschien heel logisch in de oren, toch wordt het Joodse volk gestraft voor hun gebrek aan vertrouwen in de Eeuwige.

1. Kun jij uitleggen waarom het Joodse volk door de Eeuwige wordt gestraft voor hun gebrek aan vertrouwen?

Mosje legt het verzoek van het volk voor aan de Eeuwige en krijgt het volgende antwoord: 'Als jij dat wilt, zal ik je niet tegenhouden.' De twaalf verspieders worden zorgvuldig gekozen uit de belangrijke mannen en krijgen van Mosje een duidelijke opdracht. Voor hun vertrek weet God echter al dat de verspieders hun opdracht niet zullen volbrengen en dat hun hele generatie daardoor voor straf niet naar het Beloofde Land mag. Toch laat de Eeuwige de verspieders op weg gaan, waarom?

Het Joodse volk heeft al verkeerd gehandeld door verspieders naar het land Kena'an te sturen. De verspieders hebben vervolgens zelf ook weer een keuze. Van de twaalf verspieders besluiten er tien om slechte berichten over het land te brengen en daardoor het volk bang te maken. Jehosjoe'a (van de stam Efrajiem) en Kalev (van de stam Jehoeda) kiezen er echter voor om positief over het land te spreken en daarmee het volk moed in te praten. Zij mogen daarom wèl naar het Beloofde Land. 'Jullie hoeven alleen de Eeuwige te vrezen, dan zal Hij ervoor zorgen dat wij het land Kena'an kunnen veroveren. Het land stroomt werkelijk over van melk en honing. Ja, wij hebben de reuzen ook gezien, maar wij zijn niet bang. De Eeuwige helpt ons om hen te verslaan, net zoals Hij ons uit Egypte heeft bevrijd,' aldus Jehosjoe'a en Kalev.

Het Joodse volk weigert om naar hen te luisteren. 'Jullie zijn niet betrouwbaar. Jij, Jehosjoe'a wil naar het land Kena'an om de nieuwe leider van het Joodse volk worden. En jij, Kalev bent zijn beste vriend. Waarom zouden wij jullie geloven?'

2. Waarom denk jij dat het Joodse volk wel naar de tien verspieders, maar niet naar Jehosjoe'a en Kalev wil luisteren?

3. Kun jij uitleggen waarom het Joodse volk juist wel naar Jehosjoe'a en Kalev zou moeten luisteren?
