

VERTELPLAAT De stammen Reoeven en Gad met hun vee dat graast, op de achtergrond de kaart van Israel. Verder ook kasjroet, kasjeren en touwelen.

Van deze sidra leren we veel dingen. Ten eerste leren we dat we kosjere potten en pannen etc. moeten hebben en ook dat we onze spullen moeten touwelen. Touwelen doen we als we iets nieuws willen gebruiken dat eerst niet van ons was. We geven er een speciale betekenis aan. We dompelen het in stromend water (in een mikwe mag ook) en zeggen er een beracha voor. Kasjeren doen we met kokend water of soms met vuur, we maken het voorwerp dan kosjer. Wie heeft er wel eens iets zien touwelen of kasjeren? Vertel ook dat we melk en vlees gescheiden moeten houden.

Verder vertelt het verhaal dat het Joodse volk nu bijna in het Joodse land was aangekomen na al die jaren rondzwerven. De mensen van Reoeven en Gad hadden veel vee. Ze zagen dat het land van Midjan goed was voor het vee en daarom vroegen ze aan Mosjee of zij hun stuk land in Midjan konden krijgen, hoewel dit stuk land aan de andere kant van de rivier de Jordaan was. Mosjee vroeg of ze zeker wisten dat ze niet dicht bij de andere stammen wilden wonen. En wat moest er gebeuren als er oorlog zou komen, zouden zij dan hun eigen volk niet helpen? Ze wilden toch hun eigen volk, hun eigen broeders niet in de steek laten? De twee stammen beloofden daarom, dat ze eerst zouden helpen om het Joodse land binnen te komen en pas als dat was gebeurd zouden ze apart gaan wonen. Daarom kregen ze later het land waar ze om gevraagd hadden.

MIDA Niet eerst aan jezelf denken maar aan anderen.

Reoeven en Gad beloven eerst het Joodse volk te helpen om Kena'an binnen te komen. Ze vechten mee om het land te veroveren, terwijl ze er zelf niet gaan wonen. Ze denken niet alleen maar eerst aan zichzelf, maar helpen eerst het Joodse volk. Dat is een mooie Mida. Wie kan er een voorbeeld noemen waarbij je ook eerst aan iemand denkt en dan pas aan jezelf?

ACTIVITEIT Liedje: Amar rabbi Akiva.

Vertel de kinderen dat rabbi Akiva een heel belangrijke geleerde was. Hij zei ook dat je van een ander net zo veel moet houden als van jezelf. Veahavta lereeacha kamocho. Leer het liedje:
Amar rabbi Akiva (4x)
Ve'ahavta lereeacha, lereeacha kamocho (2x)

