

Naso - נָשָׂא

Bemidbar 4:21-7:89

Bemidbar ✧ **Naso** ✧ Beha'alotecha ✧ Sjelach Lecha ✧ Korach ✧ Choekat ✧ Balak ✧ Pinchas ✧ Matot ✧ Masee



Lees de samenvatting van parsjat Naso.
Beantwoord daarna de vragen.

1. De stam Levie heeft een bijzondere opdracht gekregen. Kun jij de twee taken van de Leviëten noemen?

2. Maak deze zinnen af. Kies uit de woorden in het vak:

offers - Itamar - stammen – Jisraëliem – koheen – Levie – Aharon – levie – Jisraëliem - koheen

In het legerkamp hebben alle _____ een vaste plaats, die past bij hun opdracht. De Leviëten voeren hun opdracht uit onder leiding van _____, dat is een zoon van _____. Hij is dus een _____. De kohaniem brengen namens het hele Joodse volk _____. De stam _____ slaat hun kamp daarom op rondom de tent-der-samenkomst. Alle andere stammen oftewel de _____ slaan hun legerkamp op rondom de stam Levie. Dit zien wij terug in sjoel bij het lezen uit de Tora. Er wordt eerst een _____ opgeroepen, vervolgens een _____ en daarna worden er één of meer _____ opgeroepen.

3. Waarom denk jij dat een 'sota' niet meteen mag worden gestraft, maar eerst naar de koheen moet worden gebracht?

4. Kun jij uitleggen wat iemand belooft, als hij of zij tijdelijk nazireër wordt?

De parasja verklaard ...



De kohaniem hebben in de tijd van de eerste en de tweede beth hamikdasj de dagelijkse offers en de speciale offers voor de feestdagen gebracht. Verder hebben zij de sjofar geblazen en het Joodse volk elke dag uit naam van de Eeuwige gezegend. Ook nu nog spreken zij de priesterzegen uit over de kinderen van Jisraeel. Zij kunnen dat echter pas doen als zij daartoe door het volk worden opgeroepen. Waarom kunnen de kohaniem het Joodse volk eigenlijk niet ongevraagd zegenen? Waarom heeft de priesterzegen volgens jou alleen effect als de kohaniem daartoe zijn opgeroepen door het joodse volk?

Jouw antwoord:

Volgens **Rabbin S. R. Hirsch** hebben de kohaniem van de Eeuwige de opdracht gekregen om het Joodse volk uit Zijn naam te zegenen. Deze priesterzegen heeft geen magische kracht en is geen tovenarij. De priesters kunnen het volk alleen zegenen, als zij daartoe door de kinderen van Jisraeel worden opgeroepen.

Wij leren uit de **Zohar** dat een koheen uitsluitend de priesterzegen kan uitspreken als hij liefde voelt voor en geliefd is bij het Joodse volk.

Het effect van de priesterzegen is afhankelijk van de intentie, waarmee de zegen is uitgesproken, aldus **Maharshah** (Rabbin Sjemoel Edels, 1555-1631).

? van de week

Zij zullen Mijn naam over de Kinderen van Jisraeel uitspreken maar Ik ben het die ze zal zegenen. Bemidbar 6:27



Alle kohaniem zijn afstammelingen van Aharon en zijn zonen. Je bent namelijk koheen als je vader ook een koheen is. Vaak kun je een koheen aan zijn familienaam herkennen, bijvoorbeeld Cohen, Kahn, Kater of Katz. Hoeveel kohaniem ken jij? Wie van jouw vrienden is er koheen?

Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst? Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad? Nee, op naar parasja Beha'alotecha. Ja, stel je vraag aan JELED.



Stuur een e-mail met de vraag naar edu@nik.nl en je krijgt vanzelf antwoord.

Midrasj



Op bevel van de Eeuwige geeft Mosje de volgende opdracht aan Aharon en zijn zonen: "Zo moeten jullie de kinderen van Jisraeel zegenen, door tot hen te zeggen:

De Eeuwige zal u zegenen en behoeden.

De Eeuwige zal u Zijn stralend gelaat toewenden en u genadig zijn.

De Eeuwige zal Zijn blik op u gericht houden en u vrede schenken."

Het is niet toevallig dat de opdracht van Mosje begint met het woord 'Zo'. Dit is namelijk een verwijzing naar parsjat Lech Lecha van het boek Bereesjiet. In deze parasja hebben Avraham en Sarah nog geen kinderen. De Eeuwige doet Avraham de volgende belofte: 'Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als je ze zou kunnen tellen. Zo zullen je nakomelingen zijn.'

1. Kun jij uitleggen wat het verband is tussen de belofte aan Avraham en Sara en de zegen van de kohaniem?

Onze geleerden vertellen ons het volgende verhaal over een verdwaalde reiziger. De man trekt al dagen door de woestijn. Het is heet en er is nergens een weg te bekennen. Hij ziet ook geen huis of tent, en al helemaal geen mens. De reiziger is moe en uitgeput. Hij heeft erge dorst, maar al het water dat hij bij zich had is tot de laatste druppel toe op. Opeens ziet hij in de verte een boom. Hij denkt bij zichzelf: 'Als er een boom is, dan moet er ook water in de buurt zijn.'

Hij rent zo snel als hij kan naar de boom. Naast de boom vindt hij een bron met koel water. Hij drinkt van het water en ziet dat de boom vol zit met rijpe vruchten. Hij plukt wat vruchten, die hij vervolgens in de schaduw van de boom opeet. Nu hij geen honger en dorst meer heeft, doet hij een dutje.

Als hij weer wakker wordt, is de reiziger uitgerust en heeft een goed humeur.

Dankbaar zegt hij: 'Boom, boom, hoe kan ik je bedanken?'

'Ik zou je mooie takken willen wensen, maar die heb je al. Heerlijke vruchten? Ook die hoef ik je niet te wensen, want ik heb nog nooit zulke lekkere vruchten gegeten als die van jou. Misschien schaduw voor verkoeling op warme dagen? Dat heb je ook al. Een waterbron? De bron naast jou is vol fris en sprankelend water. Alles is al precies zoals het moet zijn, daarom kan ik je nog maar één ding toewensen. Ik hoop dat alle bomen die uit de zaden van jouw vruchten opgroeien, net zo perfect zullen zijn als jij.'

2. Waar wordt Avraham in dit verhaal mee vergeleken?

Op dezelfde manier zoekt de Eeuwige naar een manier om Avraham te kunnen zegenen. 'Avraham, Avraham, welke zegen kan ik je geven? Dat je een tsaddiek, een rechtvaardig mens wordt? Dat ben je al. Dat je vrouw Sarah een tsaddèket wordt? Dat is ze al. Dat al jouw huisgenoten tsaddiekiem worden? Ze zijn het al. Ik heb nog maar één zegen voor jou. Ik zegen jou met nakomelingen, die op jou lijken.'

3. Wie worden er volgens jou bedoeld met de nakomelingen van Avraham?



Wo ordzoeker

inwijding	<i>chanoeka</i>	חֲנֻכָּה
rein, onschuldig	<i>tahor</i>	טָהוֹר
priester	<i>koheen</i>	כֹּהֵן
altaar	<i>mizbeeach</i>	מִזְבֵּיחַ
bitter water	<i>mee mariem</i>	מֵי מָרִים
gelofte	<i>needer</i>	נֶדָר
nazireeër	<i>nazier</i>	נָזִיר
meel	<i>kemach</i>	קֶמַח
jaloersheid	<i>kin'a</i>	קִנְאָה
offer	<i>korban</i>	קֹרְבָן

Kun jij zien welke woorden het zijn?

1. Vul eerst alle woorden aan met de ontbrekende letters.
2. Schrijf daarna het Nederlandse woord op de streep achter het Hebreeuwse woord met dezelfde betekenis.

			?	_____
	ךָ			_____
			?	_____
		הַ		_____
		ח		_____
			טָ	_____
	ר			_____
		ז		_____
		מָ		_____
		ךָ		_____