

VERTELPLAAT Groepjes mensen die met elkaar staan te roddelen.

Deze parasja vertelt hoe erg het is als we nare dingen over andere mensen vertellen. God vindt het zo erg als we over elkaar gaan roddelen en kwaadspreken dat Hij er ook een straf voor heeft bedacht: tsara'at, een soort huidziekte, die we nu niet meer kennen. Bespreek met de kinderen wat roddelen eigenlijk is. Mag je iets slechts over iemand vertellen? En als het iets goeds is? Dan ook niet, de kans dat anderen dan zeggen: Ja, maar.... en dan toch ook iets slechts vertellen is heel groot. Waarom is roddelen zo erg? Hoe voelt iemand zich als anderen over hem roddelen? Kun je roddelen achteraf goed maken? Vroeger werd iemand die tsara'at had door de koheen weggestuurd uit het kamp. Zo moest zo'n persoon een poos alleen zijn en nadenken over wat er fout was gegaan. Verderop wordt verteld hoe verschillende tsara'at ziektes herkend konden worden en wat Aharon en zijn zonen ermee moesten doen.

MIDA**Niet roddelen.**

Vertel het volgende verhaal: Er was eens een rabbijn die elke ochtend gratis een zak appels kreeg van de groenteman. Op een dag had de rabbijn heel veel haast. Hij liep de groentewinkel binnen, kocht er zijn groente en ging snel weg. Toen hij ontdekte dat hij zijn gratis zak appels was vergeten, rende hij terug, pakte de zak appels snel van de toonbank en rende de winkel uit zonder te betalen. De mensen die het zagen zeiden dat de rabbijn een dief was, want hij had niet betaald! Het verhaal werd heel snel doorverteld. De rabbijn werd weggestuurd. Toen de groenteman het verhaal hoorde werd hij heel boos! Die zak appels had de rabbijn helemaal niet gestolen, die had hij gratis gekregen! Hij vertelde het aan iedereen die het horen wilde. Toen de bestuurders van de stad bij de rabbijn kwamen om hem terug te vragen, vertelden ze dat iedereen nu wist dat de roddel niet waar was. Maar de rabbijn zei: "Pak eens een kussen en knip het open en schudt de veren eruit". De bestuurders deden wat de rabbijn zei. "Pak nu alle veertjes weer op en stop ze terug, je mag er niet een vergeten!" Toen de bestuurders dit hoorden zeiden ze: "Maar dat lukt toch niet, de veertjes zijn alle kanten uitgewaaid, we vinden ze nooit meer allemaal terug!" Toen zei de rabbijn: "En zo is het precies met roddelen, een roddel is net als de veertjes, iedereen vertelt het verder, maar je weet nooit precies waar de roddel naar toe is gegaan! Je kunt een roddel nooit meer goed maken!"

ACTIVITEIT**Roddelspel.**

Activiteit: Bedenk een karakter beschrijving en een naam van een persoon die niet bestaat. Je geeft de gegevens fluisterend door in de kring aan je buurman, die het weer verder doorgeeft aan zijn buurman etc. De laatste zegt hardop wat hij heeft doorgekregen aan informatie. Klopte deze informatie met de oorspronkelijke? Hoe komt dat?