

## VERTELPLAAT

**De tocht door de Rietzee, het Egyptische leger vlakbij. Mirjam zingt en danst.**

Het Joodse volk was nog maar net uit Egypte en, je raadt het al, Farao had alweer spijt. Hij wilde zijn Joodse slaven weer terug hebben. Daarom ging hij met zijn leger achter het Joodse volk aan. Die waren nu bij de Rietzee aangekomen. Wat moesten ze doen? Mosjee vroeg aan God of Hij alsjeblijft wilde helpen. Toen gebeurde er weer een heel groot wonder. Het water ging aan twee kanten rechtop staan, zodat het Joodse volk er tussendoor kon lopen. Snel renden ze erdoorheen. Toen de Egyptische soldaten heel dichtbij waren gekomen en ook door de zee wilden gaan, werd alles weer gewoon water. Het Egyptische leger verdronk met paarden en wagens erbij. Het Joodse volk was nu echt gered! Het is heel erg als er mensen doodgaan, zelfs al is het je vijand, maar het Joodse volk was ook erg blij omdat ze waren gered. Daarom zongen ze een lied om God te bedanken. Mirjam, de zus van Mosjee, zong en danste met alle vrouwen.

Toen ging het Joodse volk verder door de woestijn, naar het land dat God ze had beloofd. Maar de tocht zou wel 40 jaren duren! De matzes waren op en in de woestijn was er geen brood of meel te koop. Daarom liet God elke dag voor iedereen een portie manna vallen. Manna zag er uit als korianderzaad, het was wit en het smaakte naar honingkoeken. Van dit manna konden ze dan lekkere dingen maken. Iedereen mocht 1 portie per dag nemen en niet meer. Ze moesten er in geloven dat God ze elke dag weer zou geven. Sommigen bewaarden toch stiekem wat manna voor later, maar dat was dan de volgende dag helemaal vies en bedorven, het stonk heel erg en er kwamen wormen uit! Op vrijdag mocht iedereen wel 2x een portie van het manna nemen, dat ze dan konden klaarmaken en bewaren voor Sjabbat. Dan stonk het niet en bleef het gewoon lekker. Op Sjabbat mochten ze geen manna rapen maar moesten ze rusten.

## MIDA

**Niet gulzig zijn maar tevreden zijn met wat je hebt.**

Toen het Joodse volk manna mocht nemen, mocht iedereen maar precies 1 portie pakken. Waarom ging de boel bederven en kwamen er wormen uit als je meer pakte? Wat kunnen we daarvan leren? We zijn misschien allemaal wel eens een keertje gulzig, wanneer ben je gulzig? Als je iets heel erg lekker vindt b.v., of als je enorme trek hebt. Hoe doe je als je gulzig bent? Wat vinden anderen ervan als je gulzig bent? Samen delen en erop letten dat iedereen krijgt is heel belangrijk. Zo denk je niet alleen aan jezelf maar ook eens aan een ander! Bovendien is het goed als je blij bent met wat je krijgt.

## ACTIVITEIT

**Eerlijk delen.**

Laat de kinderen per groepje een heleboel snoepjes/blokjes eerlijk verdelen. Leer ze hoe je dat kunt doen. Wat doe je als je wat over hebt of als je niet alles eerlijk kunt verdelen?

Bespreek met de kinderen welke oplossingen mogelijk zijn.