

VERTELPLAAT **Joseef komt zijn vader tegemoet, de Farao staat erbij.**

Toen Jehoeda hoorde dat Joseef hun broertje Benjamin wilde houden en tot slaaf wilde maken, schrok hij heel erg. Hoe zou hij zijn oude vader Jakov kunnen vertellen dat nu ook Benjamin niet meer terug gekomen was? Daarom bood Jehoeda aan om zelf slaaf te worden in plaats van zijn kleine broertje. Op dat moment voelde Joseef dat zijn broers niet meer zo slecht waren. Hij kon zijn geheim niet meer voor zich houden en vertelde dat hij Joseef, hun broer was. Hij vertelde het hele verhaal, hoe hij slaaf was gemaakt en in de gevangenis was gekomen, hoe hij dromen had uitgelegd en uiteindelijk onderkoning van Egypte was geworden. "Leeft mijn vader nog?" vroeg hij als eerste aan zijn broers. De broers waren stomverbaasd. Ze huilden en omhelsden elkaar. Joseef stuurde ze toen terug naar Kena'an om Jakov en de hele familie naar Egypte te laten verhuizen, want in Egypte was geen hongersnood.

Toen Jakov hoorde dat zijn zoon Joseef nog leefde, kon hij zijn oren niet geloven. Natuurlijk wilde hij zijn zoon zo snel mogelijk zien. Zodra Joseef hoorde dat zijn vader er aankwam, spande hij zijn wagen in om zijn vader tegemoet te komen. Toen hij Jakov eindelijk na zoveel verdrietige jaren weer zag, hilde Joseef van blijdschap en hij omhelsde zijn vader heel lang. Ook de Farao was blij om de familie van Joseef te ontmoeten.

MIDA **Niet jokken, maar de waarheid spreken.**

Joseef vertelt zijn broers eerst niet wie hij is. Waarom deed hij dat? Bespreek wat mogelijkheden met de kinderen. Was het echt jokken wat hij deed? Echt jokken, of liegen mag niet. Mag een leugentje om bestwil wel? Als je oma speciaal met veel liefde een cake heeft gebakken en je vindt hem echt helemaal niet lekker, wat zeg je dan? Zorg dat de kinderen goed over dit onderwerp nadenken en praten.

ACTIVITEIT **Spelletje: Tik tik tik wie ben ik?**

De kinderen zitten in een kring, 1 kind in het midden met de ogen dicht. Joseef herkende zijn broers wel, maar de broers herkenden Joseef niet. Eens kijken wie er nu uit de groep herkend wordt. Je wijst een kind aan dat muisstil naar het kind in het midden loopt, op zijn schouders tikt en met een verdraaid stemmetje zegt: "Tik tik tik, wie ben ik?" Het kind in het midden probeert het goede antwoord te geven. Herhaal het spelletje een aantal keren. Variatie: 2 of meer tikkers.